

Lieve mensen,

In april 2020 verscheen ons boek *Leven met de Stem*. Ruim 60 mensen hadden zich opgegeven voor de presentatie. En we waren van plan met elkaar iets te delen van eigen ervaringen met *de Stem*. Maar op de valreep was er de eerste lock-down vanwege Covid en we moesten de presentatie afzeggen.

Na verschijning van het boek hebben velen alsnog met ons gedeeld wat het boek bij hen oproep. Soms werd dat aangevuld met heel persoonlijke ervaringen. Het maakte ons stil van verwondering. De reacties van Jan Hage en Edy Valkenburg werden gepubliceerd. De dom-organist vertelde zijn verhaal met de klanken van het orgel in de Domkerk te Utrecht (uitgebracht op cd), de dichter-theoloog verraste ons met een dichtbundel die zinderde van liefde.



We beseffen dat we de gemiste presentatie niet over kunnen doen of inhalen. De taal van het hart hoort thuis in het moment en kun je niet organiseren. Maar we merkten aan jullie reacties dat de gesprekken van hart tot hart over wat en wie ons leven beweegt node worden gemist. Wij scheppen graag de ruimte en gelegenheid om tot zulke gesprekken te komen.

Wij willen daarin voorgaan door bij bepaalde passages uit *Leven met de Stem* nader stil te staan. Wie weet sluit je erop aan of je luistert alleen maar. Allemaal goed.



Een hartelijke uitnodiging dus bij dezen om elkaar te zien en te ontmoeten op een stille zondagmiddag.

Welkom op **zondag 18 september 2022 in de Lutherse Kerk, Burgwal 85 te Kampen.**

Vanaf 13.30 uur staat koffie en thee klaar. We beginnen om 14.00 uur en sluiten ca. 16.45 uur weer af. Tijdens een korte pauze rond 15.15 uur en na afloop schenken we nog iets te drinken in.

Je bent zonder meer welkom, maar we zijn blij met een vrijwillige bijdrage (NL49 TRIO 0338 4048 99 tnv Consultancy De Kleine Prins). Wil je boek, cd of dichtbundel nog bestellen, de uitgever maakte hiervan diverse aanbiedingen; zie <https://uitgeverijvanwarven.nl>.

Gaan we je ontmoeten? Als je in principe aanwezig wilt zijn, **laat het ons per omgaande even weten**. Dan weten we waarop we ongeveer moeten rekenen. Mail naar b.gijsbertsen@planet.nl of janwillemkirpestein@gmail.com.

Hartelijke groet,
Bart Gijsbertsen en Jan Willem Kirpestein

Bij de kerk is er ruime (gratis) parkeerruimte. Kom je met de trein: Kampen heeft twee stations; neem in dit geval vanaf Zwolle de lijn van Blauwnet naar Kampen; op het (eind)station de stadsbrug over en dan is het nog 400 meter lopen.